



“Onze” Wytske Dijkstra, Internationale President van IARF

IARF is een ontmoetingsplaats voor hen die streven naar de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en naar het bevorderen van mensenrechten op dit gebied

IARF Nederland organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst, de voorjaars- en de najaarsbijeenkomst. Twee maal per jaar publiceert IARF Nederland een Nieuwsbrief. Zowel de bijeenkomsten als de Nieuwsbrief zijn gratis voor leden. Een lidmaatschap kost € 30 per jaar.

Zaterdag 31 januari van 11-16 uur **Boekpresentatie** van "Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons anker" van Tina Geels en Hans Legrand' 11- 16 uur, zaal open en koffie vanaf 10.30 uur
Plaats: Vrijzinnig Bennekom, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom. Kosten: € 15, te voldoen bij de ingang. Hiervoor krijgt u ook een exemplaar van het essay. Aanmelden voor 10 januari bij hanslegrand@hotmail.com of cm.geels@planet.nl

Zaterdag 18 april Inspiratie 2015: Ontmoeting en inspiratie, herkenning en verrassing over de grenzen van de eigen organisaties heen, de vaste ingrediënten van de vierjaarlijkse vrijzinnige beraadingsdag. Organisatoren zijn de Vrijzinnigen, VVP, Doopsgezinden, Remonstranten en voor het eerst ook het Apostolisch Genootschap. Er is plaats voor 500 deelnemers. Mis het niet! IARF Nederland is er present. Info: <http://www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015/inspiratiedag-2015.html>

Zaterdag 20 juni 2015 Jaarvergadering IARF Nederland (nadere bijzonderheden volgen)

Donderdag 8 oktober 2015 Vijfde Dialoogdag van IARF Nederland met partners samenwerkend in "Naar een Landelijk Stemgeluid". Informatie over thema en plaats volgen.

Bestuur IARF Nederland

- Kees de Haas, Usquert, *voorzitter*
- Tina Geel, *vice voorzitter*
- Annelies Trenning, *secretaris/penningmeester*, Paduaweg 65, 3734 GJ Den Dolder
tel: 030 2281777, e-mail: iarf-nlg.tre@xs4all.nl
- Lucie Meijer, Amsterdam, *financieel adviseur en ondersteun(st)er*.
tel: : 020-6693912, e-mail: luciemeijer@xs4all.nl
- Joop Wiggers de Vries. *lid*
- Onno Oeseburg. *lid*

Inhoud

Van de President	3
Hans Katib over het Wereld Congres	3
De nieuwe Council	4
Het 34 ^{ste} IARF Wereld Congres	5
"Het gaat om jouw zoektocht"	6
Boekpresentatie	10
The Interfaith Encounter Association	10
IARF Nederland	

IARF

VIGILANCE OVER THE HUMAN RIGHT TO FREEDOM OF BELIEF

Van de President

Beste vrienden in IARF,

Met zeer veel genoegen heb ik enkele maanden geleden het voorzitterschap van IARF op mij genomen. Ik draag onze Associatie een warm hart toe en geloof, dat zij toekomst heeft. Het lange en eerbiedwaardige verleden, dat IARF met zich meedraagt, wordt in veel gevallen momenteel meer als een last ervaren dan als een lust. Door zorgvuldig ons standpunt te bepalen en een verstandige keus te maken uit dat, wat wij overgeleverd hebben gekregen, kunnen we zorgen dat ons verleden ons in de toekomst beter zal gaan dienen.

Onze leuze is “Belief with integrity”. Niet iedereen beseft, hoezeer alle aspecten van het gedachtengoed waar IARF voor staat, hierin verenigd worden. Ik heb daarom in mijn openingsspeech het geval van Erasmus naar voren gehaald. Hij werd gedwongen om zijn integriteit op te geven, toen hij, tegen beter weten in, zich genoodzaakt zag om het zgn. ‘comma Johanneum’, een tekst die het geloof in een drieëenheid zou onderbouwen, op te nemen in zijn verder wetenschappelijk verantwoorde uitgave van de Bijbel. Op dat moment had de hele toenmalige intellectuele wereld op moeten staan om te voorkomen dat hij hiertoe gedwongen zou worden. Dit is niet gebeurd. Wat volgt is een bekend en actueel verhaal: Wie niet opstaat tegen de schending van fundamentele rechten aanvaardt de facto dat de situatie blijft zoals hij is. In dit geval: dat geloofsdwang een algemeen aanvaard principe bleef, tot op de dag van vandaag.

De keuze voor Erasmus was uiteraard niet toevallig: een internationaal bekende en alomteweesse denker van Nederlandse afkomst, die bovendien door de Remonstranten gezien wordt als de grondlegger van het door hen zo geliefde tolerantiedenken. Ook bracht ik hiermee mijn eigen liefde voor de studie van de 16de eeuw tot uitdrukking.

IARF een toekomst? Veel Nederlandse leden kunnen alleen het verleden zien. Zij kennen de IARF van hun ouders, of hebben herinnering aan een opa of oma, die óók iets met IARF had. Op het Congres in Birmingham bleek duidelijk, dat er voor IARF meer dan voldoende perspectieven zijn. Vrijwel alle sprekers verwezen naar actuele ontwikkelingen, die het bestaan van een associatie als IARF meer dan ooit noodzakelijk maken. Ik ben er daarom vóór, om ons mensenrechtenwerk te versterken en uit te breiden, maar ik voorziet hierbij tegenstand uit andere regio's, waar men een andere kijk op de strijd voor mensenrechten heeft, en wellicht ook een andere visie op IARF. Dit zal daarom tijd vergen.

De diversiteit in IARF is, in feite, de grootste uitdaging waar het internationale bestuur voor staat. Effectief bestuur zal daarom uit de regio's zelf moeten komen. Momenteel zijn alleen Japan (dat fungeert als de regio voor het Verre Oosten), en de regio Europa/Midden Oosten, enigszins georganiseerd. In deze zaak wordt van mij sturing verwacht.

Laat mij eindigen met de slotwoorden van mijn beide speeches in Birmingham: Integriteit van geloven, dat is waar we voor staan. Wat ik zal voorstaan als president. Wij zullen vechten voor het recht van mensen om hun geloof te uiten in overeenstemming met hun overtuiging. Om vrijuit te kunnen geloven. Om hun integriteit te bewaren zo goed ze kunnen – in alle zaken van het geweten.

Dat is het doel waar we voor staan.

Wytske Dijkstra

Filmer Hans Katib over het IARF Congres 2014 in Birmingham (Engeland)

Het congres in Birmingham heb ik als inspirerend, waardevol en uiteraard leuk ervaren. Vooral de excursies naar verschillende gebedshuizen vond ik erg interessant. Daarnaast was het leuk gesprekken over religie met mijn leeftijdsgenoten te voeren.

Ook heb ik het centrum van Birmingham met al haar bekende monumenten gezien. Het is een erg levendige stad met uiteraard veel mensen met diverse culturen en religies.

Het is immers niet voor niets een van de meest multiculturele steden van het Verenigd Koninkrijk.

Op dit congres heb ik 4 dagen gefilmd. Als filmmaker had ik als doel de volgende vraag te beantwoorden, namelijk: Waarom is religieuze diversiteit zo belangrijk, dus waarom zouden we die diversiteit juist moeten omarmen? Ik heb op deze vraag gelukkig antwoord gekregen door inspirerende mensen die ik heb geïnterviewd. Voor diegene die die film nog niet hebben bekeken. Google: IARF – Religious Diversity en in de lijst klik je op de vimeo link of vul in: <https://vimeo.com/113861489>

Het was voor mij, kort samengevat, een waardevol, inspirerend en leuk congres!

Meer video's van Hans: <http://www.hansziemedia.nl/>

Meer video's over IARF op vimeo: <http://vimeo.com/search?q=IARF>

Nieuwe Council gekozen op het IARF Wereldcongres in Birmingham

Op 27 Augustus 2014 werd door de algemene vergadering van de IARF de voordracht aanvaard van Mw. drs. Wytske Dijkstra als voorzitter van IARF voor een termijn van 4 jaar. Wytske (58) is Remonstrant en voorgangster bij de Vrijzinnigen Nedeerland Geloofsgemeenschap (voorheen NPB).

Als bestuursleden werden verder gekozen: Yoshinobu Miyake (vice-voorzitter), Betsy Darr (penningmeester), Keiichi Akagawa (Japan), Janhvi Gupte (RFYN), Kamar Oniah Kamaruzaman (IALRW), Eric Cherry (VS), Robert Ince (Verenigd Koninkrijk), Kazi Nurul Islam (Bangladesh), Yehuda Stolov (Israël) en Varadarayalu Rengapashyam (India). Met deze benoemingen is de council ingekrompen tot 10 mensen. Dit is gebeurd om budgettaire redenen. Robert Papini zet zijn werk als bureausecretaris voort vanuit zijn woonplaats Londen. Het internationaal postadres is dat van het Unitarische hoofdkwartier in Londen, Essex House, nu al het adres van de rechtspersoonlijkheid, die in Londen gevestigd blijft. Het secretariaat in Japan wordt per 1 januari 2015 gesloten.

IARF, Essex Hall, 1-6 Essex Street, London WC2R 3HY, Verenigd Koninkrijk

Het IARF Wereld Congres

Ontmoeting- centraal bij 34ste Wereld Congres IARF in Birmingham

Wytske Dijkstra wordt IARF's nieuwe president

Tina Geels en Leonie van Staveren

(Dit verslag verscheen eerder in het oktober nummer van AdRem)

Vanaf de oprichting in 1900 is Nederland actief betrokken geweest bij deze oudste Interreligieuze wereldorganisatie. Eind augustus was er vanuit Nederland een sterke delegatie aanwezig om het thema: Challenges for Religious Freedom in the Digital Era plenair en in kleine groepen te bespreken. Naast vertegenwoordiging vanuit de Remonstranten en de NPB was het bestuur van IARF Nederland aanwezig. Enthousiaste jongeren van het Apostolisch Genootschap en vanuit AISA Nederland, de Internationale Alawiyya Soefi Vereniging. Karen Armstrong sprak tijdens de opening van het congres over de actualiteit en noodzaak van Compassie als zuurdesem tussen de grote religieuze en levensbeschouwelijke tradities.

We debatteerden over Media and Responsibility, Minority Rights and Digital Media en over Heritage of Freedom, de core business van de IARF. Het Congres koos Council lid drs. Wytske Dijkstra tot nieuwe president van de IARF voor een periode van vier jaar. Wytske is landelijk lid bij de Remonstranten. Zij volgt als eerste vrouwelijke president Rev. Mitsuo Miyake uit Japan op. Met Wytske wordt een traditie van grote

betrokkenheid vanuit vrijzinnig Nederland gecontinueerd. De nieuwe Council heeft onder andere tot taak



De Nederlandse delegatie in Birmingham. Staand achterste rij, vlnr: Willem vd Kuijl , At Ipenburg, Govert Blom, Mohammed Amine Touhami, Kees de Haas, Daarvoor: Annelies Trenning, Leonie van Staveren, Maaïke de Jong, Caecilia van Peski, Janny de Haas. Zittend vlnr: Lucie Meijer, Tina Geels, Marie Louise Dutilh en Annetien Heering. Niet op de foto: Wytske Dijkstra, Hans Katib(filmer) en Alaeddine Touhami.

een volgend wereldcongres voor te bereiden. Bij de diverse nationale afdelingen, zoals India en Japan, maar ook dichterbij huis worden tussentijds eigen initiatieven verwacht. In Nederland lijkt de Nederlandse afdeling nieuwe inspiratie te krijgen door actieve deelname aan het Interreligieuze gesprek bij lokale platforms. Hierin was Birmingham inspirerend voor de Nederlandse delegatie.

Verzameld binnen het Religious Freedom Youth Network (RFYN) was er voor de jongvolwassenen een eigen congresprogramma. De ontbijtzaal van het hostel deed dienst als ontmoetingsplek. Jongeren uit India vertelden over hun projecten om wederzijds respect meer bewust te maken in het multi-religieuze India. Ze organiseren uitwisselingen tussen studenten, geven 'peer to peer' onderwijs over mensenrechten en leiden andere jongeren op hetzelfde te doen. Zo breidt hun beweging zich steeds verder uit. Twee jongeren uit Israël vertelden over hun ontmoetingsgroepen voor joden, christenen en moslims in Israël. Voor de Nederlandse jongeren was het een inspirerende eerste kennismaking.

Leonie: We beseffen weer eens hoeveel vrijheid wij in Nederland genieten en dat we dit niet snel voor lief mogen nemen. Ook hier is het belangrijk om te blijven werken aan verdraagzaamheid tussen mensen van verschillende religieuze tradities. Binnen het RFYN zouden wij als Nederlandse jongeren ook internationale projecten kunnen ondersteunen. We hebben hiervoor al een eerste afspraak gemaakt. Wie mee wil denken is van harte welkom om aan te haken. De IARF zette met dit congres een statement neer in de keuze van de speeches, en in het aannemen van een Peace Declaration waarin de politieke acties van IS sterk zijn

veroordeeld. Dit dwingt respect af voor een wereld organisatie die zeer kwetsbaar is geworden. Ook in Birmingham bleek de persoonlijke ontmoeting minstens zo belangrijk als de zorgvuldige keuzes die waren gemaakt met betrekking tot de sprekers.

Naast de vele vaak verrassende gesprekken blijft mij, Tina, zeker de grote gastvrijheid tijdens het bezoek aan de enorme Green Lane Mosque bij. Dat geldt ook voor de Civic Association behorend tot de Sikhs, waar we te gast waren. Hun toewijding aan het leven, aan elkaar en aan het mysterie ontroerde mij.

De IARF blijft een belangrijk wereldwijd vrijzinnig netwerk. Sterk in haar status en lange geschiedenis. Eigen aan de traditie van de Remonstranten. Laten we er zuinig op zijn en lokaal zoeken naar die platforms waar het Interreligieuze gesprek, gevoerd vanuit vrijheid en verdraagzaamheid, het zuurdesem kan zijn ook tussen de verschillende generaties. Vooruit kijken, zo leer ik van mijn kinderen, is denken in mogelijkheden. Dat slaat ook op nieuwe kansen voor de IARF in Nederland.

Birmingham 2014 Hoop en inspiratie: Enkele notities van een ex-Council-lid

Annelies Trenning

Ruth Tetlow en de "Faith Guides"

In Birmingham kun je een opleiding volgen tot Faith Guide. Deze cursus wordt gegeven voor mensen die deskundigheid willen verwerven om in hun eigen gebedshuis gasten te kunnen rondleiden. De lesgroepen worden gevormd door aspirant-gidsen van verschillende richtingen samen. Zo leert men niet alleen de ins en outs van het gidsen, maar ook vergroot men de kennis van het eigen geloof en van dat van anderen. Ruth Tetlow heeft me hierover verteld. Samen met anderen heeft zij de cursus ontwikkeld, toen op enig moment duidelijk werd dat het de gidsen nogal eens aan deskundigheid ontbrak.

Interessant is dat de cursus afgerond wordt met een schriftelijk examen van een uur en het geven van een korte rondleiding. Al meer dan 100 deelnemers vanuit 8 verschillende geloven hebben het officieel erkende certificaat gehaald. Het Faith Encounter Programme steunt dit project. Hierin participeren Boeddhisten, Christenen, Hindu's, Joden, Moslims en Sikhs. (zie ook: <http://www.faithencounter.org.uk/>)

Moslimjongeren uit Nederland, België, Frankrijk en Marokko

Bij de interreligieuze viering van de IARF Dies in Amersfoort, deden ook mensen mee van AISA, een internationale Islamitische NGO, die werkt aan een cultuur van vrede en leden heeft in Nederland. Vijf jonge Europese Moslims (1 uit België, 1 uit Frankrijk, 1 uit Marokko, studierend in Londen, en 2 uit Nederland), lid van AISA kwamen naar Birmingham op uitnodiging van IARF. Hun verhalen na afloop waren zeer positief. Eén van hen, Alaeddine Touhami heeft gesproken op het congres. (Zie ook de filmimpressie)

Herkenning en ontmoeting

Op de laatste dag was er een lezing van Bhai Sahib Bhai (Dr) Mohinder Singh. Hij is verbonden aan Religions for Peace en werkt o.a. aan een Charter for Forgiveness and Reconciliation en aan een Museum for World's Religions in Birmingham. Ik vond het ontroerend te zien hoe wat deze man naar voren bracht vanuit zijn wijsheid, herkend en omarmd werd door toehoorders uit, Hawaï, Macedonië en de AISA-groep. Dit was een ontmoeting "uit het hart", niet in een foto te vatten.

Tenslotte

Samen met Richard Boeke en Jehangir Sarosh OBE (voorzitter van Religions for Peace Europa) heb ik mogen werken aan de IARF-declaratie tegen IS. De Ledenvergadering heeft deze verklaring, na enige wijzigingen, aangenomen. Dit was mijn laatste klus in de International Council van IARF en ik ben blij dat ik een klein steentje heb mogen bijdragen aan het werk van de International Association for Religious Freedom.

Keynote speech NLS symposium donderdag 2 oktober 2014, Utrecht

‘Het gaat om jouw zoektocht’

Tina Geels

Vroeger leek alles nog heel gewoon. In Nederland was je katholiek of protestant. Sommige families deden nergens aan of waren zelfs communist. Het hing er van af waar je woonde, met wie je omging, in hoeverre je vast wilde houden aan jouw eigen vertrouwde beeld van het leven. Veel mensen gingen als vanzelf mee in de stroom van de tijd. Zij bleven in hun eigen netwerk, sociaal en religieus, want het is de vraag of je zonder veilige haven de woeste zee van het leven wel aan kunt. Anderen waren door de omstandigheden van het leven veel meer op zichzelf aangewezen. De zoektocht kwam steeds meer centraal te staan als levensthema. Dat betekent vragen stellen aan jezelf en aan elkaar zoals: Waar stond jouw wieg en wat en wie bepaalde jouw nestgeur? Wat was je natuurlijke omgeving en hoe ging jouw verhaal verder op de zee van het leven? De zogenaamde verzuiling werd snel afgebroken. Al bleven er op het platteland meer veilige plekken in tact dan in de stad. Er kwamen nieuwe veilige havens bij uit andere landen, waarvan de moskee onze grootste buur is geworden. Nederland werd in korte tijd een veel kleurig palet van religie en levensovertuiging.

Maar er ontstonden ook lege plekken. Voor veel mensen kwam er niet een andere levensovertuiging voor in de plaats. Het algemeen fatsoen en het algemeen belang – kreeg hierdoor, zo leek het, minder draagvlak. Gelukkig blijken de waarden en normen waar onze samenleving nog steeds op rust, zoals participatieduurzaam en houdbaar zolang de voorraad strekt. Dat wil zeggen: zolang onze samenleving geankerd blijft in het oude Europa, waar wij vanzelfsprekend onze rechten en burgerplichten nog steeds aan ontleen. Ook de zogenaamde kerk voor atheïsten lift hier op mee. Een lastige tijd als we terugkijken. Het mag een wonder heten dat we met veel inspanning en gevoel voor verantwoordelijkheid tot nu toe onze samenleving bij elkaar weten te houden. Het wordt niet vaak gezegd maar er is reden om dankbaar te zijn ondanks de dreiging van de macht van het eigen gelijk. Juist nu met de toenemende onrust als we denken aan de agressieve politieke expansie die van IS uitgaat.

Het verhaal van de meester, geeft een diep inzicht in hoe de verschillende kleuren van de regenboog bij elkaar horen en samen een geheel vormen. Dat geldt ook voor de grote diversiteit in religie en levensovertuiging in onze samenleving. Zou mijn overleden grootmoeder opnieuw haar plaats moeten innemen, het zou niet gemakkelijk voor haar zijn, wat zouden haar handvaten zijn? Wie zou haar kompas zijn, wat en wie zou haar leiding geven op haar zoektocht? Ongemerkt passen wij onze levenswijze aan. Onmiskienbaar zijn we ingeweven in een versneld proces van globalisering en digitalisering van het leven. Aan de ene kant zijn we vreemden voor elkaar geworden, zo verschillend zijn onze wegen. Meer dan ooit op onszelf teruggeworpen. Het is niet eenvoudig om een weg in het leven te vinden die bij jou klopt. Aan de andere kant raken we steeds meer op elkaar betrokken, door onze mobiliteit, door de toename van de digitale mogelijkheden, interconnected en interdependent ingeweven in een wereldwijd web. Met netwerken als Linked In, Facebook en Twitter. Het is er allemaal tegelijk. Ook hier kunnen we terugkomen op het beeld van de dauwdruppel, symbool voor onze samenleving, the global village. Veelkleurig, dynamisch- constant in wording en in afbraak in een voorgaand proces van transformatie- met alle kleuren van de regenboog- in een wisselend perspectief afhankelijk van de plek die jij inneemt op dit moment. Afhankelijk van de kleur en koers die onze samenleving vaart.

Het beeld van de regenboog kunnen we meenemen als spiegel voor onderweg. Jij daar ik hier- wij met elkaar vandaag bij elkaar om te leren, om ons meer bewust te worden van onze onderlinge afhankelijkheid

die ons uitnodigt om nog meer samen te werken maatschappelijk, sociaal in de buurt en in ons persoonlijk leven. De veelkleurigheid van de regenboog, roept op tot wederzijds respect en een open levenshouding. Als jij, mijn buurvrouw b.v. op een andere plek in het leven staat met een eigen verhaal dan werken de kleuren anders voor jou. Jouw rood, jouw veilige plek kun je aan mij laten zien en ik ga er van leren. Zo is dat voor mij t.a.v. een heel goede vriendin die orthodox Joods is al vanaf onze studie tijd. Ik zal ook nooit vergeten hoe ik als student eind jaren '60 bij mijn burens in Amsterdam werd uitgenodigd op de thee. Het was eind van de zomer en zij waren net terug uit Marokko. Ik stond te kijken hoe zij op straat de schapenvachten schoonmaakten voordat alles de trap op naar het bovenhuis werd gesjouwd. Deze ervaring van gastvrijheid maakt mij nieuwsgierig naar meer. Het werd een belangrijke schakel in mijn zoektocht.

Zo is het verhaal van onze samenleving nauw verweven met ons persoonlijke levensverhaal. Wij zijn onderdeel van een veel groter geheel en andersom is het geheel deel van ons eigen persoonlijke leven. Jouw zoektocht past in dit geheel en is gekleurd door jouw herkomst en jouw levensverhaal, wat jij meemaakt, de mensen die jouw pad kruisen. De kleuren van de regenboog kun je zien als stappen in jou eigen verhaal waarbij je steeds meer zult gaan begrijpen en zult inzien naarmate je ouder wordt, hoe jouw leven zich ontvouwt- Dat kan zijn in een ontwikkeling van bewust worden en inzicht vanuit een open levenshouding. Maar levenswijsheid krijg je ook ongevraagd door de harde lessen van het leven zelf waar ieder van ons mee te maken krijgt. Dat is niet gemakkelijk.

Het kan ook zijn dat je onderweg een veilige thuishaven vindt, die bij jou past en waar je graag wilt blijven. Bijvoorbeeld de moskee om de hoek, een kerk of een bepaalde vriendenclub die misschien ook deel uitmaakt van een groter netwerk, ingebed vanuit vertrouwen in een duurzame toekomst voor ieder van ons. Een open levenshouding waar ruimte is voor de veelkleurigheid van religie en levensbeschouwelijke overtuiging, gedragen door compassie en liefde zal alleen de Global Village waar we allemaal deel van zijn geworden verder kunnen helpen.

De kleuren van de regenboog, zijn verschillend en horen tegelijk bij elkaar. Zo is het ook voor ons eigen leven. Een veilige thuishaven kan je anker blijven. In een religieuze of levensbeschouwelijke groep waar je bij hoort vanaf het begin. Je kunt ook onderweg later een veilige thuishaven tegen komen. Of je voelt je happy in een open veld van een flexibele levenshouding. Het is er allemaal.

Als tweede deel van dit reisicoon voor onderweg wil ik de persoonlijke kant nog wat meer uitwerken. Het was heerlijk duidelijk, ook op de plek waar ikzelf opgroeide, vlak bij Utrecht. Rood was rood en blauw was blauw. Wie nieuwsgierig was reikte verder en ging op zoek. Zo belandde ikzelf op mijn zoektocht vanuit een veilig christelijke haven al jong bij de Soefi's. Door deze ervaring viel er een ander licht op het geloof dat ik van huis uit had meegekregen. Het vertrouwd laten we zeggen rood-was roze geworden. Het werd het begin van een lange zoektocht. Ik was op een andere plek gaan staan, zoals de meester in het verhaal zijn leerlingen uitnodigt om op een andere plek naar dezelfde water druppel te kijken. Niet dat ik daar dagelijks bewust mee bezig was. Maar toch ik herinner mij dat ik al vroeg het besef met mij meedroeg dat ook ik onderdeel was van een veel groter geheel. Mijn zoektocht kreeg een zeker evenwicht doordat ik mijn werk kon doen als vrijzinnig predikant.

Dat betekent tot nu toe andere mensen begeleiden op hun zoektocht vanuit de vraag van de ander- wil jij een stukje met mij meelopen in mijn levensverhaal? Wil je mijn spiegel zijn? Kan ik met jou mijn levensvragen delen? Momenteel werk ik binnen de traditie van de Remonstranten als predikant en daarnaast als levenscoach in mijn eigen omgeving. Mijn zoektocht kreeg nog niet zo lang geleden opnieuw een nieuw evenwicht in de christelijke traditie in alle ruimte die deze geloofsovertuiging biedt. Nu nog meer geïnspireerd door de kracht van de andere grote religieuze tradities zoals voor mij het Boeddhisme en Taoïsme. Eigen aan een vrijzinnige levenshouding of geloofsovertuiging, terug te vinden bij de IARF. De oudste interreligieuze wereldorganisatie, opgericht in 1900 in Boston.

Eind augustus waren we met een grote Nederlandse delegatie aanwezig bij het 34ste Wereld Congres van de IARF in Birmingham, Engeland. We bezochten in het avond programma één van de dertig moskeeën in de stad. We genoten van de gastvrijheid van de Sikhs. Ik was onder de indruk van hun toewijding en hun inzet voor sociaal werk in de directe omgeving. Het congres bood ook nu een platform voor wereldwijde samenwerking – inzake ondersteuning van de rechten van de mens vanuit respect en verdraagzaamheid.

De zoektocht is complex geworden. De MRB (Multi Religious Belonging) raakt ingeburgerd, zelfs in de kerken. En niet als een eindstation, van zo is het nu. Hier ben ik aangekomen. Dat kan maar voor veel en vooral jonge mensen zal de zoektocht een proces zijn van zoeken, vinden en ook van gevonden worden. Jouw legpuzzel verandert voortdurend. Voorbij een goedkoop reli shoppen zie ik een groot verlangen naar een diepe verbinding. Een committent voor langere duur. Religie als een duurzame levensverzekering maar dan pluriform. Voor ieder op maat zoals dat bij jou past. Een gemeenschap waar jij bij hoort, die past bij jouw zoektocht maar niet een vast levensanker aanreikt is onmisbaar maar niet gemakkelijk te vinden. Omdat de meeste religies en levensovertuigingen nog niet zijn ingesteld op de noodzaak van een open aanbod. Het nieuwe boekje van Manuela Kalsky en Frieda Pruijm speelt hier met een aantal interviews al op in. Het heet: Flexibel geloven. Het digitale netwerk: Nieuw Wij, sluit hierbij aan.

Wat zou het mooi zijn als we o.a. vanuit NLS een dergelijke open ruimte zouden kunnen aanbieden, een duurzame plek voor ontmoeting en uitwisseling van levensvragen. Uit zorg, uit een gemeenschappelijk gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaag bieden we hier een platform voor overleg, uitwisseling en persoonlijke ondersteuning die we aan elkaar kunnen geven. Mogelijkheden die we bieden zoals deze dag- van bezinning en wederzijdse inspiratie zouden er meer moeten komen. Bijvoorbeeld. een Nederlandse afdeling van de internationale netwerk voor Young Adults van de IARF. Herkenbare plekken waar je aan kunt leggen. Een herberg voor onderweg, niet aan een bepaalde levensovertuiging verbonden. Een makom, een plek waar je op adem kunt komen, waar je thuis mag komen bij jezelf en bij de ander. Bij God, bij Allah, bij het Mysterie van het leven. Alleen zo kun je het anker te vinden voor jou leven. Het is een plek die je kunt vergroten- een open leefruimte waar compassie opbloeit, spiritueel, persoonlijk, sociaal/ maatschappelijk en politiek tegelijk. Waar participatie geen politiek issue is maar gewoon vanzelfsprekend opkomt vanuit jou betrokkenheid bij de ander. Omdat ook jij je leven wilt delen met de ander die naast je loopt. Dat is de universele kracht van de grote religieuze tradities, zij geven diepgang aan een plek van ontmoeting die mij inspireert – een flex plek waar je moed kunt opdoen en kracht kunt vinden en vooral vertrouwen in een gemeenschappelijke toekomst. Vanmorgen krijg je naast mijn verhaal de tekst van de onbekende meester mee voor onder weg. Als spiegel, als houvast. Het zijn eigenlijk woorden die vanzelfsprekend zijn, zo doodgewoon en daarin zo bijzonder tegelijk. Het verhaal laat het belang zien van een open levenshouding en de bereidheid om kritisch naar jezelf te kijken. Het is een uitnodiging om het gesprek met de ander die wellicht een andere kleur heeft, niet langer uit de weg te gaan maar aan te gaan.



international association for

religious freedom
belief with integrity



Enige deelnemers aan het NLS Symposium 'Mensbeelden ... godsbeelden' op donderdag 2 oktober in Utrecht

Daarmee onderstrepen we vanmorgen de noodzaak van de Interreligieuze dialoog. Het gesprek met de ander, van wie je het verhaal misschien niet meteen begrijpt, van wie je de kleur niet onmiddellijk herkent, is van het allergrootste belang voor een samenleving die om een pluriforme oriëntatie vraagt. Vandaag reiken wij een kompas aan. In een groeiend besef van verantwoordelijkheid- gedragen voor een wereldwijd web van connectie en compassie.

Gedragen door een groeiend geheel van de grote religieuze tradities die levend blijven omdat zij vanuit liefde een bijdrage willen geven aan een wereld die in nood is. Ieder van ons gaat in dit geheel een eigen weg, een unieke route die alleen maar past binnen jouw levensverhaal. Het is de kunst van het leven je hiervan bewust te worden. Wat is mijn weg, en wat kan ik vanuit mijn achtergrond bijdrage aan het grote geheel van de Gobaal Village die zich ontvouwt in mijn persoonlijk leven. Het gaat om jouw zoektocht.

Daarbij hebben we elkaar meer dan ooit nodig.



Noot: De organisatie Naar een Landelijk Stemgeluid (NLS) organiseert jaarlijks op de eerste of de tweede donderdag van oktober een symposium. In 2015 is dat op donderdag 8 oktober 2015. Het symposium 2014 werd mede mogelijk gemaakt door De Haëlla Stichting en Het Apostolisch Genootschap.

Onno en Lucy Meier aan de inschrijftafel van het NLS Seminar op 2 oktober 2014 in Utrecht

Uitnodiging event

Een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid staat centraal bij de presentatie van ons essay "Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker". Tijdens een interactieve lunch kunt u kennis maken met een scala van mogelijke activiteiten voor uw afdeling of gemeente. Prof. Dr. Manuela Kalsky zal een inleiding houden. Het event is vooral bedoeld voor bestuurders en programma commissies van vrijzinnige afdelingen en gemeenten.

Datum: Zaterdag 31 januari 2015 van 11- 16 uur, zaal open en koffie vanaf 10.30 uur

Locatie: Vrijzinnig Bennekom, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom.

Kosten: € 15, te voldoen bij de ingang. Hiervoor krijgt u ook een exemplaar van het essay.

Opgave: voor 10 januari bij hanslegrand@hotmail.com of cm.geels@planet.nl

Wilt u deze informatie doorgeven aan anderen van wie u denkt dat zij ook geïnteresseerd zijn.

Hans le Grand en Tina Geels

The Interfaith Encounter Association (IEA)

Following the idea raised in the EME regional meeting at the IARF Congress

Dr Yehuda Stolov

“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.” – John Lennon

It's so easy to read the news about what's happening in the Holy Land and give up hope. As you know, we have just endured yet another round of violence, and diplomatic efforts seem unlikely to ensure a cease-fire for more than a short while.

The Interfaith Encounter Association (IEA) was founded in 2001 in order to promote genuine coexistence and sustainable peace, through joint community building on the grassroots level, using interactive interfaith dialogue as its vehicle. The apolitical and all-inclusive approach of the organization and its activities enable us to successfully recruit a very wide range of participants and thus to continuously build a true grassroots movement which constitutes the human infrastructure for peace in the Holy Land.

In its thirteen years of existence, the IEA has held more than 1,800 programs, with many thousands of participants. A most significant fact is that the participants in IEA programs include people of all political and religious views, as well as all ages, genders, walks of life etc.; and that the vast majority of them have met 'the other' for the first time through IEA. As of this date the IEA has founded 66 ongoing community-groups of interfaith encounter – from the Upper Galilee to Eilat, including 16 groups that bring together on a regular basis Israelis and West Bank Palestinians.

For its work the IEA has been recognized by UNESCO as "an organization that promotes the culture of peace" and awarded the 2006 Prize for Humanity by the Immortal Chaplains Foundation. In 2007 the IEA was the recipient of the INTR°A-Project Award for the Complementation of Religions of The Institute for Interreligious Studies. In May 2008, the IEA was one of the sixty projects, selected as "the entrepreneurial projects that will change the face of Tomorrow" to present at the Israeli Presidential Conference – one of only eleven social projects and the only project of peaceful coexistence.

IEA's youth work

Since the very beginning IEA stressed reaching out and including youth – both as future leaders and those who will shape the society in the future and as a source for fresh thinking and new ideas. The encounter group of Jerusalem Young Adults was the third group formed by IEA (after the Jerusalem Women's group and the Jerusalem General group). An important aspect is that youth are incorporated in IEA's work as equals who are empowered to lead new initiatives and supported in their so doing. Consequently we can see that IEA's Assistant Director is a young adult and so are five out of six Board members.

In 2013-14 we received a grant from the Fetzer Institute to support the development of 8 groups of young adults. This was extremely successful and the groups were formed and are running with unprecedented outreach – from Jewish and Muslim primary school children in the Galilee, through three groups that engage Yeshiva (=religious Jewish Academy) students in dialogue with young Palestinians, to groups that bring together students of the Hebrew University and students from Bethlehem University. During the grant's period its group met for more than 70 times, with close to 1,000 young people.

Beyond sustaining the work of the groups that are already active, we are now working to form additional groups at the Mt. Scopus and Givat Ram campuses of the Hebrew University, in the School of Medicine, at David Yellin Teachers' College, at the Engineering College, a group of young women who read literary texts in Arabic and Hebrew and more.

For all this work we are seeking the total of € 75,000. We do not expect one person or congregation to contribute this entire sum but hope that everyone together will enable us to fully implement our plan. We also designed our plan in a modular way so that if we are partially successful we will be able to implement the plan's respective part.

I will be happy to answer any questions and elaborate wherever needed.

More info: www.interfaith-encounter.org

IARF

VIGILANCE OVER THE HUMAN RIGHT TO FREEDOM OF BELIEF

De IARF is in 1900 opgericht met als doel om mensen te verenigen die zoeken naar “de zuivere religie en de volmaakte vrijheid.” IARF is nu een wereldwijde gemeenschap van organisaties, groepen en individuen met een verschillende godsdienstige of levens-beschouwelijke achtergrond. De IARF strijdt voor het fundamentele recht op godsdienstvrijheid en bevordert begrip en respect tussen mensen uit verschillende godsdienstige tradities. Er zijn afdelingen in: Bangladesh, Canada, Duitsland, India, Ierland, Japan, Nepal, Nederland, Pakistan, de Filippijnen, Sri Lanka, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

IARF Nederland

Secretariaat Paduaweg 65, 3734 GJ Den Dolder
tel: 030 2281777, e-mail: iarf-nlg.tre@xs4all.nl

Wordt lid!

Maak € 30 over op rekening 9676 t.n.v. NLG IARF te Amsterdam .
Ook giften zijn welkom. IARF Nederland heeft ANBI status. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.